

Ordförande har ordet

Lite av hemligheterna i Havängsområdet avslöjades under sommaren. Utställning i Simrishamn om "Skogen i havet" utanför Verkeåns mynning, utgrävningar av "Maletofta" drog över tusen besökande i augusti och "Gårdarna på heden" lockade ett par hundra vetgiriga på årets Havängsvandring. Intresset är mycket stort kring att lära mer om vad som hänt och händer i Havängsområdet, vilket vi tycker är mycket roligt.

Haväng



Christel och Leif Lindholm, värdar vid Svenska Turistföreningens vandrarhem i Haväng.

Skepparpsgårdens vandrarhem vid Haväng

Christel och Leif Lindholm kommer från Göteborg resp. Borlänge. De har varit värdpar för vandrarhemmet sedan år 1984, då de kom direkt från Turismhögskolan. År 2006 fick de utmärkelsen "Årets vandrarhem", dvs. populäraste STF-vandrarhemmet.

Att sköta vandrarhemmet är mer än heltid under maj till september. Under resten av året går många timmar till planering och underhåll. Tusentals önsknings om bokning strömmar in via mail under hela vintern. Bokningarna startar den 1 januari och portarna för vandrarhemmet slår upp runt den 1 maj. Säsongen avslutas efter Äppelmarknaden den sista helgen i september.

Vandrarhemmet invigdes år 1952 av Dag Hammarskjöld som då var vice ordförande i Svenska Turistföreningen. Gården låg

ursprungligen på skjutfältet och flyttades till det läge den har idag, för att fungera som vandrarhem och bevaras till eftervärlden.

Idag erbjuder vandrarhemmet en generös ostskånsk frukostbuffé för de som önskar. Efterfrågan på bäddar är mycket stor men många gäster kommer bara för att koppla av på dagen och för att ta en kopp kaffe på den lugna och trivsamma innergården.

För Christel och Leif består dagarna i Haväng av att ta emot nya gäster, förbereda frukost, städa av rummen, sälja kaffe och glass i kiosken och kanske allra mest svara på frågor. De handlar om allt från de bästa vandringstipsen till var det finns bra matställen eller spännande evenemang. De vanligaste frågorna är dock: "Hur gammalt är taket?" och "Vad gör ni på vintern?"!

Under sommarlovsveckorna har Christel och Leif hjälp av ungdomar från trakten plus de egna ungdomarna, annars klarar de själva av det mesta av jobbet. Dagarna blir långa och på fem månader har de presterat ett helt år av arbetstimmar.

Sommarmånaderna är hektiska, men Christel och Leif trivs mycket bra med sitt arbete på gården. Många gäster återkommer och de som kom hit med sina föräldrar på 80-talet kommer nu med egna barn. -"Haväng är en magisk plats och Skepparpsgården har en egen själ som inte lämnar någon gäst oberörd", säger värdparet. -"Vi hade tänkt stanna som värdar i Haväng endast en sommar, men det gick inte att åka härifrån!" säger de.

En del gäster kommer från Danmark och Tyskland, och i enstaka fall från andra länder, men de allra flesta kommer från Sverige och i synnerhet från västra Skåne och Göteborg.

Nu när det blivit höst kopplar Christel och Leif av med vandringar och försöker hämta kraft och inspiration inför kommande säsong.



Aktiviteter

Havängsvandring

Årets Havängsvandring arrangerades tillsammans med Albo härads hembygdsförening med ett mycket lyckat resultat. Dryg 200 personer hade lockats till heden för att lyssna på **Lena Alebo**, Österlens museum och **Eva Andersson**, folklivsforskare berätta om historien kring gårdarna i de byar som legat på skjutfältet; Killehusen, Bäckahusen och Kyrkokullen.



Överraskande teater vid Äspetkullen.

– Hur man bott och levt sitt många gånger strävsamma liv men också fyllt av trevliga och lättsamma stunder. Personer som bott i gårdarna levandegjordes. Hur en dag kunde te sig, kläder man bar, vad man odlade, släktskap, vilka yrken man hade, hur man firade högtidsdagar. "Pigan" fick också chansen att överraska och själv berätta om sina eskapader vid majfirandet. Mycket hanns med på den drygt två timmar långa vandringen och uppskattningen var stor. Det finns säkert mer att berätta om livet i området vid en annan vandring.



Lena Alebo och Eva Andersson var mycket kunniga guider för "Gårdarna på heden".

Havängskväll

Kvällen inleddes som vanligt med Årsmöte där styrelsen fick fortsatt förtroende och uppskattning för sitt engagemang.



Därefter underhöll **Mona Wallin** med sång ackompanjerad av **Calle Jönsson** på gitarr. Repertoaren innehöll stämningsfull blandad musik av Vreeswijk, Taube och countryartisten Gillian Welch.

Clas Göran Söllgård läste ur Gun Nihléns bok "Barnen sommaren och gården". Det blev en målande beskrivning av det ostskånska landskapet från slutet av 30-talet med avsnittet "Vandring till Kivik". Med lite tur går boken att få tag på i ett antikvariat.

Aktuella frågor

Renovering av Örakarsfallen.

Museiföreningens initiativ till att renovera Örakarsfallen börjar förverkligas. Arbetet kommer att påbörjas under hösten. En ränna för att underlätta lekvandring för öring, även när det är lågvatten, blir första etappen. När den känsliga perioden under höstmånaderna är över kommer själva arbetet med fallen att påbörjas. Ett par fall renoveras åt gången. Inför nästa höst ska Örakaren vara helt nyrenoverade och underlätta för både havsöring och ål vid deras vandringar vidare upp i Verkeån. Huvudman för renoveringen är Christinehof/Högstad med hjälp från Länsstyrelsen, Region Skåne och Militären/Fortifikationverket. Museiföreningens roll blir att på plats informera om fallens historia och roll i Haväng. Precis som för Lindgrens långa och Stenören kommer föreningen att sköta tillsyn och ett visst underhåll.

Föreningen

Föreningens hemsida

Adressen är: www.havangs-utemuseum.se

Havängs Museiförening
Kyrkbacken 1, 277 37 Kivik
Tfn 0414-74016
Bg 5932-9680

